

# Svantesson bör bekymra sig om tillväxten, inte inflationen

Dagens Industri den 7 september 2023

Finansminister Elisabeth Svantessons prioriteringar verkar dock ligga på delvis andra plan. När hon tillfrågades om sina viktigaste prioriteringar (SvD 24/8) svarade hon att "min viktigaste uppgift just nu är att se till att hålla nere inflationen och stötta dem som har det tufft".

Detta fokus är alltför snävt och riskerar att leda politiken fel.

Inflationen hanteras ju framför allt av Riksbanken. Naturligtvis bör inte regeringen elda på efterfrågan okontrollerat, men det kan knappast vara finansministerns huvudfokus att bekämpa inflationen. Dessutom verkar den vara på väg ner, vilket understryker att regeringen bör se till andra frågor.

När det gäller de som har det tufft hanteras de av våra automatiska stabilisatorer och av offentliga välfärdstjänster. Varje år läggs över 1 500 miljarder kronor på socialt skydd. Vid kraftiga inkomstfall får arbetslösa a-kassa, de sjuka får sjukpenning och sjukersättning. Vi har bostadsbidrag, bostadstillägg och försörjningsstöd. Barnen har kostnadsfri skola, sjukvård och tandvård. De äldre har äldreomsorg.

Inflationsfrågan verkar ha blivit en fixering för regeringen medan debatten om de sämst ställda bortser från att Sverige faktiskt redan har kanske världens mest ambitiösa politik för att skydda de sämst ställda.

Vad borde då finansministern i stället ha svarat på frågan om hennes prioriteringar? Jag hade önskat att hon hade lyft fram behovet av tillväxtpolitik. Det vill säga strukturreformer som höjer tillväxten och på sikt nivån på hela Sveriges välstånd. Det är också detta som i det långa loppet säkerställer en låg inflation och resurser till de som har det sämst ställt.

Läget för tillväxten är nämligen allvarligt. Tillväxten i BNP per capita är historiskt låg sedan finanskrisen. Konjunkturinstitutets prognos pekar på en fortsatt historiskt låg tillväxt på i genomsnitt 0,9 procent per år för perioden 2019–2028.

Nu behöver vi höja blicken för att se hur ekonomin kan stärkas inför de utmaningar som landet står inför. Det handlar om att investera i kompetens och infrastruktur, förändra arbetsmarknaden för att på riktigt minska utanförskapet och stärka vår beredskap mot yttre och inre hot. Naturligtvis måste dessa hanteras vid sidan av alla kortsiktiga åtgärder, men regeringen har faktiskt tillräckligt med resurser för att kunna göra både och.

**Daniel Waldenström**